

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΡΙΟΥ ΜΠΕΓΖΟΥ**

**στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βιβλικής
Εταιρίας σε συνεργασία με την Θεολογική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα**

**«Το Διάταγμα της Ανεξιθρησκίας του 313 μ.Χ. και το αίτημα
του 21^{ου} αιώνα για καταλλαγή : Ο ρόλος της Αγίας Γραφής στην
ειρηνική συμβίωση των ετεροτήτων»**

Αθήνα, 13^η Δεκεμβρίου 2013

Σεβασμιώτατοι,
Σεβαστοί Πατέρες,
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργάζεται με την Ελληνική Βιβλική Εταιρία για την πραγματοποίηση συνεδρίου με θέμα διπλό, όπως φαίνεται από τον τίτλο του, και διπλά σημαντικό, όπως θα εξηγηθεί περαιτέρω.

Αφορμή του συνεδρίου είναι η επέτειος της έκδοσης του Διατάγματος των Μεδιολάνων του 313 μ.Χ. με το οποίο καθιερώνεται η ανεξιθρησκία στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία και αναγνωρίζεται ο χριστιανισμός ως επιτρεπτή θρησκεία σημειώνοντας έτσι το πέρας των διωγμών και την επισημοποίησή του. Η ανεξιθρησκία εορτάζεται πανηγυρικά με αυτόν τον τρόπο και η θρησκευτική ελευθερία έρχεται στο προσκήνιο της ιστορίας. Πρώτο θέμα είναι η συνύπαρξη της θρησκείας με την ελευθερία και η παροχή ανεξιθρησκίας σε χώρες και εποχές που βασιλεύει η μονοθεϊστική παράδοση της Βίβλου.

Αιτία όμως που οδήγησε στην συγκεκριμένη διαμόρφωση του συνεδρίου και στην ακριβή διατύπωση του τίτλου του είναι κάτι το πολύ πιο ουσιαστικό από μίαν επέτειο οσονδήποτε σπουδαία κι αν είναι αυτή. Το κυρίως θέμα είναι σήμερα αρχομένου του 21^{ου} αιώνα η ειρηνική συμβίωση των ετεροτήτων και η συμβολή του χριστιανισμού με την μεσολάβηση της Αγίας Γραφής. Μιλώντας για ετερότητες δεν εννοούμε μόνο τις διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις, αλλά οτιδήποτε

διαφορετικό σε έθνος, γλώσσα, φυλή, φύλο, πολιτισμό κ.λπ. Το καίριο θέμα δεν είναι η επιβίωσή μας, αλλά η συμβίωσή μας με το εκάστοτε Άλλο μας. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο δοκιμάζεται η αξιοπιστία μας ως χριστιανών και επικαλούμεθα την ενεργό παρέμβαση της Βίβλου.

Δεν πανηγυρίζεται απλώς και μόνον η επισημοποίηση του χριστιανισμού ως θρησκείας στην αυτοκρατορία ούτε η παύση των διωγμών. Υπενθυμίζεται το χρέος του χριστιανισμού στην ειρηνική συμβίωση των ετεροτήτων ιδίως σήμερα στην τρίτη χιλιετία του χριστιανισμού μέσα στην ιστορία. Η ανεξιθρησκία είναι δικαίωμα και κατάκτηση στον 4^ο αιώνα, όπως επίσης είναι χρέος και καθήκον στον 21^ο αιώνα.

Αυτό ακριβώς διαδηλώνεται με το συνέδριο της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας σε συνεργασία με την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με πολλή χαρά εγκαινιάζουμε επίσημα και δημόσια την συνεργασία μας με τον πλέον σοβαρό και αξιόπιστο φορέα διαχριστιανικής παρουσίας στον τόπο μας που είναι η Ελληνική Βιβλική Εταιρία. Άλλωστε είναι παλιά καλή παράδοση της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών η συνεργασία με την Ελληνική Βιβλική Εταιρία από πολλών δεκαετιών σε πλείστα όσα πεδία κοινής εργασίας και αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Επιθυμώ να συγχαρώ όλους όσους είχαν την πρωτοβουλία αυτού του συνεδρίου καθώς επίσης να ευχηθώ σε όλους τους μετέχοντες, ομιλητές και συζητητές, κάθε επιτυχία στο έργο τους. Σας διαβεβαιώνω ότι η σημερινή συνεργασία θα έχει συνέχεια και στο βαθμό που μου είναι προσωπικά εφικτό θα ληφθεί εκ μέρους της Σχολής μας η πρωτοβουλία για την ευτυχή κι επιτυχή προώθηση της συνεργασίας μας με την Ελληνική Βιβλική Εταιρία στο μέλλον.

Εύχομαι κάθε επιτυχία και πλήρη ευόδωση των εργασιών του συνεδρίου!

Μάριος Π. Μπέζος

Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών