

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



Οἰκουμένη - Πίστη - Πολιτισμός

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
(Άμφιθέατρο Cotsen Hall Άμερικανικῆς Σχολῆς Κλασσικῶν Σπουδῶν)
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

‘Ο Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος

κ. Ἰερώνυμος

ἔχει τήν ἐξαιρετική τιμή νά Σᾶς προσκαλέσει

στήν παρουσίαση τοῦ τετράτομου ἔργου

τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου

καὶ Πάσης Ἀλβανίας

κ. Ἀναστασίου

πού θά πραγματοποιηθεῖ

τήν Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014, ὥρα 18.00

στό Ἀμφιθέατρο τῆς Ἀμερικανικῆς Σχολῆς Κλασσικῶν Σπουδῶν

(στό χῶρο τῆς Γενναδείου Βιβλιοθήκης –

εἴσοδος ἀπό τήν ὁδό Ἀναπήρων Πολέμου 9).

Παρακαλοῦμε νά ἐνημερώσετε γιά τήν συμμετοχή σας
μέχρι τήν Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014, τηλ.: 210-7272.311, 210-7272.348,
fax: 210-7272.310, e-mail: apostoliki-diakonia@ath.forthnet.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- Προσφώνηση, ύπό τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου,
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

- ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ:

Τεραποστολή στά ἵχνη τοῦ Χριστοῦ - ὜ως ἐσχάτου τῆς Γῆς
Στήν Ἀφρική - Ἡ λησμονημένη ἐντολή «Πορευθέντες»

- κ. Μάριος Μπέγζος, Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν
- κ. Μιχαήλ Τρίτος, Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης
 - κ. Κώστας Ίορδανίδης, Δημοσιογράφος
 - κ. Νικόλαος Τσιρέβελος, Δρ Θεολογίας

- ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ):

Σεβ. Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας
κ. Ἰωάννης Καζάζης, Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης,
Πρόεδρος Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας

- «ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ - ΠΙΣΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», Σκέψεις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καὶ Πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου
- Κλείσιμο ἐκδηλώσεως, ύπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Τερωνύμου

Συντονίζει ἡ κ. Μαρία Ἀντωνιάδου, Πρόεδρος τῆς ΕΣΗΕΑ
(Παράλληλη μετάφραση τῆς ἐκδηλώσεως στήν ἀγγλική καὶ γαλλική γλώσσα)

Ζωντανή μετάδοση τῆς ἐκδηλώσεως ἀπό τήν ἰστοσελίδα <https://live.grnet.gr/ascsa/>

«Πολύπτυχος καί καλλίκαρπος εῖναι ἀναμφισβητήτως ἡ προσφορά τῆς Υμετέρας χαρισματικῆς καί φίλης ἡμῖν Μακαριότητος εἰς τὴν Ὁρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ιδίᾳ μετά τήν ἔνδυσιν τῆς ἱερατικῆς καί ἀρχιερατικῆς ἀξίας, τήν ὅποιαν Αὕτη ἀρχῆθεν εἶδε καί ἐβίωσεν ὡς ἔργον χριστοειδοῦς καί θυσιαστικῆς διακονίας. “Οθεν, δέν θά εύρεθωμεν ἔκτος πραγματικότητος τονίζοντες τόν πρωταρχικόν ρόλον, τόν ὅποιον διεδραμάτισεν ἡ Υμετέρα Μακαριότης εἰς τήν ἀναγέννησιν καί ἐπανενεργοποίησιν ἐν τοῖς χρόνοις ἡμῶν τῆς ἱεραποστολικῆς πρακτικῆς καί διακονίας, ὡς ἀναγκαιοτάτου ἔργου καί χρεωστικῆς ἐκφράσεως τῆς αὐτοσυνειδησίας τῆς Ἐκκλησίας πρός τούς ἔκτος τῆς Πίστεως καί ἀνά πάσας τάς ἡπείρους τοῦ πλανήτου ἡμῶν θεοπλάστους ἀδελφούς».

Οἰκουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαῖος

«Ο Μακαριώτατος καί μέ αὐτές τίς ιστορικές μελέτες του, ὅπως καί μέ τίς ἀντίστοιχες θεολογικές (πού δημοσιεύθηκαν στόν τόμο Ιεραποστολή στά ἔχη τοῦ Χριστοῦ, ἐκδ. “Ἀποστολική Διακονία”), θέτει τίς βάσεις γιά μιά ὀρθόδοξη θεώρηση τῆς ἱεραποστολῆς, ἡ ὅποια δέν συνδυάστηκε μέ κατακτήσεις λαῶν καί στρατιωτικές ἐνέργειες. Συνδέοντας τήν ἱεραποστολή μέ τήν εὐχαριστιακή ἀντίληψη περὶ Ἐκκλησίας, οὐσιαστικά κάνει τό ἀποφασιστικό βῆμα γιά νά κατανοήσουμε τήν ἱεραποστολή ἐκκλησιολογικά».

Ἄρχιεπίσκοπος Αθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος
Τεράνυμος

«Ἡ ἀποστολή τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ πρός “πάντα τά ἔθνη” ἀποβλέπει στήν παγκοσμιότητα τῆς ἀγάπης πού ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο πρός τόν Θεάνθρωπο. Ἡ ἀποστολή εῖναι χρέος τῆς “καθόλου” Ἐκκλησίας. Οἱ “ἔκτος” τῆς Ἐκκλησίας μπορεῖ γεωγραφικά νά εῖναι πολύ κοντά ἢ πολύ μακριά. Τό ζητούμενο δέν εῖναι ἡ Ἐκκλησία νά κατακτήσει “πάντα τά ἔθνη”, ἀλλά νά τά μαθητεύσει. Καλούμεθα νά ὑπερβοῦμε τίς προκαταλήψεις καί τούς δισταγμούς μας καί νά συναντήσουμε τούς συγχρόνους μας στήν περιοχή τῶν πιεστικῶν προβλημάτων τους. Μέ εἰλικρινή σεβασμό πρός τήν ίδιοτυπία κάθε λαοῦ καί πολιτισμοῦ, πρός τήν ἐλευθερία καί τήν ἀξιοπρέπεια κάθε ἀνθρώπινου προσώπου, δίνουμε τήν κοινή μαρτυρία “ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν”, “ἔως τῆς συντελείας τοῦ αἰώνος”».

Ἄρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου καί Πάσης Ἀλβανίας
Ἀναστάσιος