



ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Johannes Gründel (Γιοχάννες Γκρόντελ)

Ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου και Πάστορας Johannes Gründel έφυγε από τη ζωή στις 16 Μαρτίου 2015.

Η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με πρόταση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας τον τίμησε την 9^η Ιουνίου 2006 με την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα, λόγω της σθεναρής απόφασής του να δημιουργηθεί επί Κοσμητείας του στο Μόναχο η κατεύθυνση σπουδών Ορθόδοξης Θεολογίας. Είναι ο πρώτος μη ορθόδοξος θεολόγος που έλαβε τον τιμητικό τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα από την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Johannes Gründel γεννήθηκε στο Grafschaft Glatz /Niederschlesien το 1929. Διετέλεσε Καθηγητής της Ηθικής και Κοινωνικής Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου από το 1968 μέχρι το 1997. Το εκτενές συγγραφικό-ερευνητικό του έργο χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυεΐδεια στο σύνολο των σύγχρονων προβλημάτων της ηθικής. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του στράφηκε στην εκδίπλωση μιας πρότασης που ακτινοβολεί το μήνυμα χαράς του Ευαγγελίου για την αγάπη του Θεού τη συγχωρητική. Μιας ηθικής πρότασης που σέβεται την ελευθερία και την υπευθυνότητα του χριστιανού ανθρώπου, όπως επίσης και την εγκοσμιότητά του με τους αναγκαίους περιορισμούς της.

Μια Ηθική της Υπευθυνότητας, όπως την αντιλαμβάνεται ο Johannes Gründel, έχει τα χαρακτηριστικά του θετικού σκοπού, της παρρησίας, του διαλόγου, της διεπιστημονικής συνομιλίας και έρευνας και τέλος του σχεδιασμού της σε

πραγματική διάσταση προβλημάτων. «Στα δύσκολα προβλήματα δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις» υπήρξε βασικό σύνθημα ζωής του Johannes Gründel .



Από την τελετή αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 9.6.2006

Σημαντικές Μονογραφίες του Johannes Gründel

1. Fragen an den Moraltheologen, 1967
2. Wandelbares und Unwandelbares in der Moraltheologie, 1967
3. Die Entfaltung des kindlichen Gewissens, 1973
4. Die zehn Gebote in der Erziehung, 1975

5. Die Zukunft der christlichen Ehe, 1978
6. Normen im Wandel, 1980
7. Die Erde-unserer Sorge anvertraut, 1984
8. Jesu letzte Worte – ein Vermächtnis,1984
9. Gesundheit und Krankheit als Gabe und Aufgabe, 1984
10. Schuld und Versöhnung,1985

Νικολίτσα Γεωργοπούλου